

CLEMENTINE nr 3, aug/sept 2014

Kwartaalbrief van Ineke Clement,
predikant voor 70+ in Santpoort



Hierbij de derde Clementine, aan het begin van het nieuwe kerkelijke seizoen. U ontvangt haar terwijl ik met vakantie ben. Ingesloten vindt u onze nieuwe folder met een nieuw logo en de foto's van collega Otto Sondorp en mij, voor het geval u ons nog niet van gezicht kent. Ondertussen ontving ik de tekst van een Engels liedje "Oh my Darling Clementine", waarvoor dank. Het volgende nummer zal in december verschijnen.

Kennismakingsbezoek

"Dag mevrouw" / "Dag mijnheer"

"Ik ben de nieuwe dominee en ik zou wel kennis met u willen maken"

"Daar heb ik eigenlijk geen behoefte aan"

"Maar ik zie hier wel een bord met 'WELCOME' aan uw deur hangen"

"Oh ja, maar dat geldt alleen niet voor dominees"

"Dag mevrouw" / "Dag dominee"

Ik vond deze tekst onder de rubriek 'Opgetekend gesprek' in het dagblad Trouw, van de hand van collega ds Jan Knol uit Smilde. Wat kan er allemaal achter zitten?

"Er gaat een dominee voorbij" Soms wordt dat gekscherend gezegd als er in een vergadering of gesprek een stilte valt. De uitdrukking is ontleend aan het toneelstuk 'Op hoop van zegen' van Herman Heijermans over de sociale omstandigheden rond de haringvisserij. U kent het vast nog wel. De dominee passeerde het raam van de huiskamer waar men bij elkaar zat en het werd akelig stil, want hij kwam aanzeggen dat er iemand van de familie op zee was omgekomen. Niet best dus als de dominee voorbij kwam.

De associatie met de dood kan diepgeworteld zijn. Iedereen welkom, maar niet de dominee met zijn onheilsboodschappen ...

Het kan ook zijn, dat mensen het idee hebben dat als de dominee komt, het over de ernstige dingen van het leven moet gaan. Inderdaad over de dood, of over levensvragen als: waarom ben ik hier op aarde? Wat is de zin van alles? En, denken sommigen, het moet op zijn minst over de bijbel en over God gaan. Daar heb ik geen zin in, denken ze. Daar weet ik niet zoveel van, ik ben niet (meer) zo gelovig en stel je voor dat ik door de mand val, want ja, je moet toch wel heel gelovig zijn voor een gesprek met een predikant.

Ik verzin deze gedachten niet, maar heb ze in de afgelopen vijf en twintig jaar horen uitspreken, stuk voor stuk redenen om geen gesprek met ons te willen.

Boos

Een andere mogelijkheid is dat mensen boos zijn: boos omdat anderen binnen de kerk je teleurgesteld hebben, omdat je niet gezien bent, genegeerd of beledigd. Kortom; omdat kerkmensen geen heiligen blijken te zijn, maar dezelfde streken uithalen als mensen buiten de kerk. Of mensen zijn boos op God. Boos omdat ze veel verdriet en verlies hebben meegemaakt en daarvoor een adres zoeken. God is toch almachtig? Waarom heeft Hij die ziekte niet voorkomen? Waarom moest ik mijn kind of mijn echtgenoot verliezen? Boos zijn ze en teleurgesteld in het leven zelf en die dominee, die vertegenwoordigt God. Ophoepelen kan hij of zij ...

(On)verwacht

Een andere, minder ernstige reden kan zijn, dat het gewoon niet uitkomt als de dominee zomaar aanbelt. Ik moet zeggen, dat ik dat niet vaak doe. En als het wel gebeurt, hebt u het volste recht om te zeggen dat het u niet schikt. Als regel maak ik van tevoren afspraken. Dan kunnen mensen zich er ook op voorbereiden en dat kan ik me voorstellen. De gastvrijheid is roerend, soms wordt er speciaal iets in huis gehaald voor bij de koffie, maar dat hoeft echt niet! Ik wil niet dikker worden, het is maar dat u het weet.

Maar alle gekheid op een stokje: u bent de baas. U mag bepalen waar het gesprek over gaat. U mag de kat uit de boom kijken en het is mijn

ervaring dat juist daarom een kennismakingsbezoek wel zinvol is. Want vertrouwen moet groeien. Vertrouwen om wél de onderwerpen aan de orde te stellen die hierboven genoemd zijn. Op uw tijd en als u het wilt. Het kan ook gewoon bij een kennismakingsbezoek blijven, waarin u vertelt wie u bent en wat u belangrijk vindt.

En het maakt niet uit of u regelmatig de kerk als gebouw van binnen ziet, u mag een beroep op mij doen. En alle vragen en klachten, maar ook uw visie en (on)geloof en levenservaring kunnen aan de orde komen.

Tenslotte weer een tekst ter overweging, een tekst over de hoop. Het doet me denken aan een variatie op de beroemde tekst van Paulus: Geloof, hoop en liefde, maar de meeste is de hoop, de hoop op geloof in de liefde:

Toch blijven leven (door Henri Nouwen)

*Hopen is toch blijven leven
in de vertwijfeling,
en toch blijven zingen
in het duister.*

*Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in het morgen,
is in slaap vallen en wakker worden
als de zon weer opgaat.*

*Is bij de storm op zee
land ontdekken.*

*Is in de ogen van de ander
lezen dat hij je heeft verstaan.*

*Zolang er nog hoop is,
zolang is er ook bidden,
en zolang zal God je
in zijn handen houden.*

Met hartelijke groet, ds Ineke Clement,



Programma ouderenwerk van september t/m Advent



Dinsdagmorgen 2 september 10.15 uur in de Boschbeekschuur tegenover Molen de Zandhaas, na de koffie informatie over de molen.

Donderdagmorgen 23 oktober 10.15 uur in het Ontmoetingscentrum van de Dorpskerk, ouderenochtend over 'het levensboek met Ineke Uijtenbogaardt. Wilt u een voorwerp of foto meenemen waaraan u een dierbare herinnering heeft? Doel is om iets van ieders unieke levensverhaal naar voren te laten komen.

Woensdag 5 november van 17 uur - 20 uur is er in het Ontmoetingscentrum in de Dorpskerk een vervolg van het gesprek over oorlogservaringen, inclusief eenvoudige maaltijd. We praten door over hoe mensen het tijdens de oorlog volhielden en wisselen dat uit met mensen van de na-oorlogse generatie.

Vrijdag 12 december, Ontmoetingscentrum, Adventsviering om 10.30 uur.

Coördinatoren bezoegroepen:

Noord, wijk 1 mevr Fija Borst, tel 5375071,
 wijk 2 mevr Diny Markerink, tel 5376816,
 Santpoort Zuid mevr Aly Tijssen, tel 5491282

Predikant:

ds Ineke Clement, tel 5387095, in principe te bereiken op maandag/woensdag en donderdag en in noodgevallen buiten deze uren, z.n. 06-13799739 of 06-49932782.

Email: inekeclement@kpnmail.nl Zij is met vakantie tot 13 september, dan neemt ds Otto Sondorp waar, tel: 06 15908560